

# Dag van Weesp - Verslag



ons met en blokkades een rijden in twee verschillende trajecten. Route 1 ging van Nigtevecht, via Breukelen, Mijdrecht en Abcoude weer terug naar Nigtevecht. De route ging door prachtige gebieden, veel water en een hoop te zien. Misschien iets te veel om ons heen gekeken, want dit eerste traject sloten we toch met een paar fouten af.

Na een goedverzorgde lunch en even de benen gestrekt te hebben, mochten we vertrekken voor route 2. Inmiddels hadden we de tussenstand al gezien en net als nog 1 ander team hadden we 5 fouten en stonden we gezamenlijk bovenaan.



'concurrenten' van het eerste traject hadden nu meer fouten dan wij gemaakt en daardoor wonnen wij deze editie van de Dag van Weesp in de C-klasse. Dit smaakt naar meer. Bedankt organisatie, want zo'n traject uitzetten is heel veel werk.

Tot volgend jaar.

Zondag 7 april was de 13e Dag van Weesp. Voor ons (vader en zoon) de eerste keer, nadat we wel ongeveer 10 keer de Nacht van Weesp gereden hadden. We deden mee in de C-klasse. Overdag rijden is een stuk rustiger omdat het licht is en je geen slaapgebrek hebt, maar tegelijkertijd ook vermoeiender omdat het druk is met fietsers, voetgangers en ander verkeer. Voor ons dus een heel andere ervaring.

Ook deze dag laat de organisatie behulp van pijlen mooie route



Route 2 ging via Weesp, Bussum, Naarden en Naardenvesting weer terug. Ook weer zo'n mooi stukje Nederland. De route ging vlot, we zagen de rood ingetekende weg, waar we dus niet (of zo kort mogelijk) overheen mochten en dachten daarmee alle vallen wel gezien te hebben. Helaas: Pijl 16 bleek nog een stukje paarse weg te bevatten en die hebben we totaal over het hoofd gezien.

Maar ook nu waren we weer ruim binnen de tijd binnen en dan is het wachten op de prijsuitreiking. Deze ging vlot en onze

**Guido en Paul Levels**